

Kreda Sint viert eerste lustrum



Met z'n allen vieren dat Sint en Piet in het land zijn: voor allochtone kinderen een leuke manier van integratie. | Foto: Piet de Boer

Feest - Het vieren van het sinterklaasfeest is voor veel allochtone kinderen een snelle manier om te integreren. Kreda nodigde zondag 126 kinderen uit om bij de Goedheiligman een cadeautje te halen. Stichting Kreda is eind 2013 opgericht met het doel migranten van Poolse afkomst in de Bollenstreek ondersteuning te bieden bij het vinden van hun plaats in de Nederlandse samenleving. De grote zaal in de Maasgaarde zat vol met ouders, peuters en kleuters. Veel kinderen droegen een zwartepietenoutfit. (lees verder op pagina 15)

De katholieke heilige is in Polen, maar ook Syrië bekend. Zwarte Pieten echter niet. Het grote winterfeest is Kerstmis.

Voor alle kinderen een cadeau

"We hebben voor alle kinderen een cadeau", zegt Kate Pokutycka. Zij is organisator en werkt bij Kreda een instelling die taallessen en integratiecursussen verzorgt. Zij regelt dit vijfde sinterklaasfeest. De gevulde zakken staan naast haar gegroepeerd bij de gouden stoel van Sinterklaas.

Sinterklaas kwam vanmiddag incognito naar de Maasgaarde waar hij nog even kon omkleden en overleg voeren met zijn 'helpers'. Eentje zat al op de troon van de Sint. "Ik ben de hoofdpiet" zegt Bo. Hij houdt in het grote boek bij wie een cadeautje heeft ontvangen. Uitlegpiet Thirza zit op een stoel haar tekst door te nemen. "Ik vertel straks wat Sinterklaas voor feest is. En hoe het uitdelen van pakjes gaat gebeuren. Thirza draagt onder haar baret lang blond haar en is heel, heel licht zwart. Ze is namelijk nog geen afgestudeerde helper, maar een stage-Piet. Thirza moet straks voor haar vervolgopleiding *social work weer terug naar Leiden*.

Moedertaal

De Sint heeft er deze zondagmiddag veel zin in. Hij buigt ver voorover om de kinderen op kindniveau te begroeten en schudt veel kleine handjes. Goedmoedig spreekt hij de peuters en kleuters toe in hun moedertaal. Af en toe geeft de Sint een high five. De meeste kinderen klimmen op schoot en nemen met een brede glimlach het presentje in ontvangst. Een liedje zingen hoeft niet. Poolse Sinterklaasliederen zijn onbekend. Toch wordt niet een kind overgeslagen. Niemand wordt vergeten. Als een meisje de zaal verlaat na het noemen van haar naam, gaat de Sint haar opzoeken in de naastgelegen ruimte met ouders om haar het pakje te geven. De Sint is er immers voor alle kinderen.

ONDERSCHRIFTEN

Cadeautje in ontvangst nemen, gekleed in een zwarte pieten broek (foto Piet de Boer)